

Verlag geschiedenis plusklas

Van 10 sept. t/m 10 okt.

1. Fort Sabina (zie plaatje 1)

Fort Sabina is gebouwd in 1811. Het fort had als taak om een aanval op Zuid-Holland te voorkomen. In 1924 is het fort opgeheven als vestingwerk. Tijdens de 2e wereldoorlog was het een schuilplaats voor de burgers. Nu is het 1 van de meest intacte forten van Brabant en kun je het bekijken.

2. Fort de Hel (zie plaatje 2)

De Fransen bouwden in 1811 Fort l'Enfer ter verdediging van Willemstad tegen de Engelsen. 2 jaar later gingen de Fransen weg en kreeg het fort de Nederlandse naam: Fort de Hel. Het is nu een restaurant en een decor voor theatervoorstellingen.

3. Fort Oranje (zie plaatje 3)

Fort Oranje was een aan de Kraaiendijk in Heijningen gelegen fort. Het fort is gebouwd in 1748 op de resten van een fort uit 1654. Hij was omringt door een gracht. Het is nu een huis.

4. Gaten van granaatscherven in de schuur (zie plaatje 4)

In 1944 bij de bevrijding zijn er hier gevechten geweest. Daarbij zijn er granaatscherven in de schuur gekomen. Mijn opa zat toen met zijn gezin in een andere schuur te schuilen. Rondom de schuren werd dus hard gevochten.

5. Standbeeld in Heijningen (zie plaatje 5)

Het standbeeld staat symbool voor wat er bij de watersnoodramp is gebeurd. Het stelt iemand voor die iemand anders vasthoud.

6. Bordje watersnoodramp (zie plaatje 6)

Bij een huis in Heijningen vond ik dit bordje. Op het bordje staat het verhaal van een gezin dat hier woonde. 's Avonds gingen de ouders naar de kerk en de kleine kinderen gingen in bed. Toen ze terugkwamen stond de boerderij onder water. En waren de kinderen verdronken...

Plaatje 1



Plaatje 2



Plaatje 3



Plaatje 4



Plaatje 5



Plaatje 6

Jaartallen bij ons op het erf



